

‘Ο Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος
Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ὁ Μαδύτιος
– Τὸ ἔργο του –

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

Στὴν τότε πανέμορφη Μάδυτο, στὸ σημερινὸ θλιβερὸ Eccabat, ὅπως ὀνομάσθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ 1922, ἐκεῖ δῆλ. ποὺ σταματᾶ ἡ Εὐρώπη καὶ περνᾶ κανεὶς ἀπέναντι στὴν Μ. Ἀσία (Ἄρτάκη, Λάμψακος, Δαρδανέλλια), γεννήθηκε τὴν 1 Ἰουλίου τοῦ 1868 ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Δευτερότοκο παιδὶ τοῦ Ἱερέως Ἀνέστη καὶ τῆς Φωτεινῆς ἔλαβε τὸ ὄνομα Χρυσόστομος – τιμοῦσαν ἔτσι οἱ γονεῖς του τὸν θεῖο του ἀγιορείτη μοναχὸ Χρυσόστομο. Τὸ γνήσιο ὄνομα τῆς οἰκογενείας του ἦταν Δημητριάδης, ἀλλ’ ὁ ἀείμνηστος ἰεράρχης ἔλαβε τὸ ἐπώνυμο Παπαδόπουλος, ἀφοῦ αὐτὸς καὶ οἱ λοιποὶ δέκα ἀδελφοί του ἦσαν παπαδόπουλα, τέκνα Ἱερέως. Τίς πρῶτες σπουδές του ἔκαμνε ὁ Χρυσόστομος στὰ ὄνομαστὰ Γαϊτανάκεια ἐκπαιδευτήρια τῆς Μαδύτου, ἀλλὰ καὶ ὑπηρετώντας τὸν ναὸ τοῦ ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὅπου ὁ Ἱερεὺς πατέρας του ἦταν ἐφημέριος. Τίς σπουδές του συνέχισε στὴν Βασιλεύουσα στὴν περιώνυμη Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολὴ καὶ στὴν Ιερατικὴ Σχολὴ τοῦ Μπαλατᾶ. Ἡταν ἡ περίοδος 1884-1887, ὅπότε ἡ ρωμηοσύνη τῆς Κωνσταντινουπόλεως περνοῦσε τίς καλύτερες στιγμές της. Ἄγνωστοι εἶναι οἱ λόγοι ποὺ ἐγκατέλειψε τὸ 1889 τίς σπουδές του, γιὰ νὰ μεταβεῖ στὰ Τεροσόλυμα, ὅπου ἐνεγράφη στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ σὲ μία ἄλλη περιώνυμη σχολή, τὴν Εὐαγγελικὴ Σχολὴ τῆς Σμύρνης. Γιὰ μία διετία 1889-1891 παρηκολούθησε θεολογικὲς σπουδές στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ στὴ συνέχεια στὶς θεολογικὲς σχολὲς τοῦ Κιέβου καὶ τῆς Ἀγίας Πετρουπόλεως χάρῃ στὴν στήριξη τοῦ ὑφηγητοῦ τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογίας καὶ ἴδιαιτέρου γραμματέως τῆς βασιλίσσης Ὁλγας Γεωργίου Λαμπάκη. Εἶχε ἥδη καταστεῖ γνωστὸς στοὺς πνευματικοὺς κύκλους τῆς πρωτευούσης τοῦ μικροῦ νεοελληνικοῦ αράτους. Ἐκτὸς τοῦ ὑφηγητοῦ Λαμπάκη, ἐκ τῶν πρωτοπόρων μελε-

τητῶν τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογίας, τὸν νεαρὸν Χρυσόστομο ἐκτιμοῦσε ἴδιαιτέρως καὶ ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Σπυρίδων Λάμπρος, ὁ ὃποῖς προέτρεψε τὸν Μαδύτιο φοιτητὴν νὰ συγγράψῃ τὴν πρώτη μελέτη του, ποὺ εἶχε τίτλο *Μάδυτος, Ἡ πόλις τῆς Χερρονήσου* (Ἀθήνα 1890). Οἱ σπουδὲς τοῦ Χρυσόστομου στὸ Κίεβο καὶ τὴν Ἅγια Πετρούπολη διήρκεσαν πέντε ἔτη, 1890-1895. Τὸ ἔτος 1895 ἔλαβε καὶ τὸ δίτλωμα ἀπὸ τὴν Θεολογικὴν Ακαδημία τῆς Πετρουπόλεως. Τὸ ἵδιο ἔτος ἐπέστρεψε στὰ Ιεροσόλυμα μὲ βαθύτατη θεολογικὴ παιδεία γιὰ νὰ ἀρχίσει τὴν διδακτικὴν καὶ ἐρευνητικὴν δραστηριότητά του ἐκλεγεὶς καθηγητὴς καὶ διευθυντὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τὸ 1900 μάλιστα χειροτονήθηκε διάκονος καὶ πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ιεροσολύμων Δαμιανό. Καὶ ὅταν ἡ Σχολὴ αὐτὴ ἀνέστειλε τὴ λειτουργία τῆς τὸ 1909 ὁ Χρυσόστομος εἶχε ἥδη μελετήσει εἰς βάθος τὴν ἰστορία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ιεροσολύμων, γνώση ποὺ θὰ ἀποτυπώσει στὴν κλασική, πλέον, γραμματεία του γιὰ τὴν ἰστορία τοῦ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Μία δεκαπενταετία, 1895-1909, ὁ Χρυσόστομος μελετοῦσε ἀκαταπαύστως κώδικες, λυτὰ ἔγγραφα φιλομάνια ποὺ ἀνεδείκνυαν τοὺς ἀγῶνες τῶν Ὁρθοδόξων, καὶ δὴ τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν προστασία τῶν Ἱερῶν προσκυνημάτων. Ὁ Χρυσόστομος ἀρχίζει τὴν ἰστορία του ἀπὸ τοὺς ρωμαϊκοὺς χρόνους, γιὰ νὰ περάσει στὸν 5^ο μ.Χ. αἰώνα, ὅποτε ἡ Ἐκκλησία αὐτή, ἐν μέσῳ θεολογικῶν διαμαχῶν, αἰρέσεων, ἀλλὰ καὶ ἰδρυσεως λαμπρῶν κτισμάτων, μὲ τὴ συρροὴ χιλιάδων προσκυνητῶν καὶ προπαντὸς ὡς περιλαμβάνουσα τοὺς Ἅγιους Τόπους, κατέστη, διὰ τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὸ 451 μ.Χ., ἐνα ἐκ τῶν πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων. Καὶ γράφει, ὁ ἀείμνηστος Ιεράρχης γιὰ τοὺς ἀγῶνες τῶν Ὁρθοδόξων ἔναντι τῶν Μουσουλμάνων, ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν Δυτικῶν καὶ ἄλλων δογμάτων ποὺ διεκδικοῦσαν τὰ προσκυνήματα. Τὸ 1909 ὁ Χρυσόστομος εὑρέθη προϊστάμενος τῶν ὁρθοδόξων ναῶν τῆς ἀκμαζούσης Ἑλληνικῆς Κοινότητος Ἀλεξανδρείας (1909-1911). Στὴν Ἀλεξάνδρεια ἐρεύνησε τὰ πολύτιμα ἀρχεῖα καὶ τὴν βιβλιοθήκη τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. Καὶ ἀπὸ τὴν ἐρευνα αὐτὴν προέκυψε ἡ, ἐπίσης, σημαντικὴ ἔκδοση τῆς Ἰστορίας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. Κλασικό, καὶ αὐτὸς ἔργο, χρησιμώτατο βιόθημα γιὰ τοὺς ἀσχολουμένους μὲ τὴν ἐκκλησιαστική, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὴν κοινοτικὴν ἰστορία τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ρωμηοσύνης. Εἶχε, μάλιστα, ἔτοιμη καὶ τὴν Ἰστορία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ιεροσολύμων, ὅτιν εύρισκόταν στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ τὴν ἐξέδωσε τὸ 1910, ἔκδοση ποὺ προξένησε ἐντύπωση στοὺς ἐπιστημονικοὺς κύκλους τῶν Ἀθηνῶν καὶ γιὰ τὴν ὁποία ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τὸν ἀνεκήρυξε ἐπίτιμο διδάκτορα «ὡς πολλὰ καὶ σπουδαῖα συγγράψαντα».

Ένας σημαντικός σταθμὸς τῆς βιοτῆς τοῦ ἀειμνήστου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου ἦταν ὁ ἔχοιμός του στὴν Ἀθήνα, κληθεὶς τὸ 1911 νὰ ἀναλάβει τὴν διεύθυνση τῆς Ρίζαρειου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς. Καὶ μὲ θητείᾳ, ἐξ ἵσου συγκλονιστικὴ καὶ ἐδῶ, τρία ἔτη ἀργότερον ἐξελέγη, τὴν 5η Φεβρουαρίου 1914, καθηγητής τῆς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὅπου παρέμεινε ὥς τὸν Μάρτιο τοῦ 1923, ὅποτε ἐξελέγη, ὑπὸ τῆς πενταμελοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐλλάδος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν. Διεδέχθη τὸν Θεόκλητο Α' Μηνόπουλο, ὁ ὅποιος εἶχε ἐμπλακεῖ στὴ δίνη τοῦ Ἐθνικοῦ Διχασμοῦ προκαλέσας ἀκούσιως, ἐκ τῆς ἀνωμάλου πολιτικῆς καταστάσεως, πολλὰ δεινὰ σὲ Ἐκκλησία καὶ λαό. Σημειώνεται ὅτι ἐπὶ Χρυσοστόμου ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴν Πολιτεία ὁ νέος τίτλος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἐλλάδος. Ἡ ἐκλογὴ αὐτὴ τὸν ὑποχρέωσε νὰ ἀφήσει τὴν καθηγητική του ἔδρα γιὰ νὰ ἀφοσιωθεῖ στὴ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, στὴν πραγματικότητα ὅμως δίδασκε κατὰ καιροὺς στοὺς φοιτητές τῆς Θεολογίας.

Ἐκλεγόμενος στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο ὁ Χρυσόστομος εἶχε ἥδη ἐκδώσει σημαντικὸ ἀριθμὸ βιβλίων καὶ μελετῶν, ὅπως οἱ *Πατριάρχαι Τεροοσολύμων ὡς πνευματικοὶ χειραγωγοὶ τῆς Ρωσίας κατὰ τὸν IZ' ai.* (1907), ὅπου περιγράφεται ἡ πνευματικὴ ἐπιρροὴ ποὺ ἤσκησαν στὸν ρωσικὸ λαὸ οἱ ἄγιοτα φῆτες πατέρες μὲ προεξάρχοντες τὸν Πατριάρχη Δοσίθεο Νοταρᾶ καὶ τὸν ἀνεψιό του καὶ διάδοχό του Χρύσανθο, τοὺς καὶ δημιουργοὺς καὶ ὀνακανιστὲς τῶν Παναγίων προσκυνημάτων, εἰκόνα καὶ ἀποτύπωση σωζομένη ἔως σήμερα, ἰδρυτὲς κατ' οὓσιαν τυπογραφείων, ἐμπνευστὲς μεταφράσεων ἱερῶν κειμένων στὴν σλαβονικὴ κ.ἄ. Τὸ 1908 ὁ Χρυσόστομος ἐξέδωσε τὴ μελέτη γιὰ τὸν Ἰωάννη Χρυσόστομο καὶ ἔξοικειωμένος μὲ τὴν Ἀλεξάνδρεια συνέθεσε τρεῖς μονογραφίες: ἡ πρώτη γιὰ τὸν ἄγιο Διονύσιο τὸν Μέγα, ἀρχιεπίσκοπο Ἀλεξανδρείας ποὺ τυπώθηκε τὸ 1918, ἡ δεύτερη ὁ ἄγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, ἐκδόθηκε τὸ 1933 καὶ ἡ τρίτη *Ιστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας* (1935). Καὶ γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Σταυροῦ καὶ τὴν Θεολογικὴ Σχολή της ἀφιέρωσε εἰδικὴ μελέτη τὸ 1919, ὅπου πολλὰ καὶ πολύτιμα γιὰ διδασκάλους, μαθητές, διδασκόμενα μαθήματα. Ἡταν, ἐπίσης, ὁ πρῶτος ποὺ ἐπιχείρησε τὴ συγγραφὴ τῆς ἴστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1920, ἀρχίζοντας ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους. Οἱ πολλαπλὲς ἀπασχολήσεις καὶ εὐθύνες ὡς ἀρχιεπισκόπου δὲν ἐμπόδισαν μηδόλως τὸ ἔργον τῆς συγγραφῆς ὀσχοληθεὶς καὶ μὲ τὴν ἴστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κατὰ τὴν Τουρκοκρατία, δηλ. τὴν περίοδο 1571-1878. Ἔγραψε ὡσαύτως καὶ γιὰ τὸν ἱερομάρτυρα Κύριλλο Λούκαρι, ὁ ὅποιος διετέλεσε Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ ἔπειτα Οἰκουμενικός, θανα-

τωθεὶς ἀπὸ τοὺς γενιτσάρους τὸ 1638. Ὁ ἀοίδιμος συνέθεσε, ὡσαύτως, μονογραφίες γιὰ τὶς ἐκκλησίες τῆς Σερβίας, Ρουμανίας καὶ τῆς Βουλγαρίας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ Πρωτεῖον τοῦ Πάπα, καὶ γιὰ τὰ ἔθνικά μας θέματα, γιὰ τὴν ὁργάνωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, τὸν Πατριάρχη Γρηγόριο ΣΤ' καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἐπιτανήσου. Πέροι τούτων καὶ ἄλλων, ὁ μέγας αὐτὸς Ιεράρχης ἀσχολήθηκε μὲ τὴν Βιβλικὴ Θεολογία συγγράψας *Ὑπόμνημα εἰς τὴν Καθολικὴν Ἐπιστολὴν Ἰακώβου*, τὶς διαχριστιανικὲς σχέσεις, μὲ τὴν μελέτη του περὶ τοῦ κύρους τῶν ἀγγλικανικῶν θεωριῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν λειτουργικὴν ἀσχολήθεις μὲ τὴν θεία λειτουργία τοῦ Ἰακώβου, τὴν Δογματικὴν μὲ τὴν μελέτη του Περὶ τοῦ Συμβόλου τῆς Β' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὴν Ἡθικὴν. Σπουδαία εἶναι καὶ ἡ μελέτη του περὶ Νεομαρτύρων, περὶ τῆς Ριζαρείου, τῆς Ἐκκλησίας Ἀθηνῶν. Ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος συνέγραψε ἀκαταπαύστως. Ἔτσι οἱ μονογραφίες καὶ οἱ μελέτες του ἔπειρον τὶς 500, ποὺ καλύπτουν ἓνα εὐρύτατο πεδίο τῆς θεολογικῆς καὶ ἴστορικῆς ἐπιστήμης. “Ολες χαρακτηρίζονται ἀπὸ πρωτοτυπία, ἀφοῦ, ἄλλωστε, ὁ πολυδημιουργικὸς Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ἦταν ἐγκρατῆς πολλῶν γλωσσῶν καὶ ἐπομένως χρησιμοποιοῦσε ἀνέτως τὴν ἔνην βιβλιογραφία – ἀσφαλῶς καὶ τὴν σλαβικὴν καὶ τὴν ἀραβικήν. Ἀκόμη καὶ μὲ τὴν λογοτεχνία ἀσχολήθηκε, ἀφοῦ συνέθεσε δοκίμιο γιὰ τὸν Νοοθηγὸ δραματικὸ ποιητὴν Βյονσον, καθὼς καὶ διήγημα τιτλοφρούμενο *Ο ἰερεὺς τοῦ χωρίου* (Ἀθήνα, β' ἔκδ. 1938). Στὶς δραστηριότητές του συμπεριλαμβάνονται ἡ Ἰδρυση περιοδικῶν (*Νέα Σιών*, Ιεροσόλυμα 1903), *Ἐκκλησία* καὶ *Θεολογία* (Ἀθῆναι 1923). Τὰ περιοδικὰ *Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος* καὶ *Πάνταινος* φιλοξενοῦσαν πρωτότυπες μελέτες του – ἄλλωστε ὁ Χρυσόστομος συνέγραψε ἀδιαλείπτως, παρὰ τὰ προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦσαν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος, ὅπως τὸ προσφυγικὸ ζήτημα, ἀφοῦ, θυμίζουμε, ὅτι ἀνῆλθε στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο τὸ 1923, μετὰ τὴν Μικρασιατικὴν καταστροφή. Ἀπὸ προσφυγικὴν οἰκογένεια καταγόμενος ὁ Ἰδιος, φρόντισε γιὰ τοὺς πρόσφυγες ἵδρυοντας τὸ ἄσυλο τοῦ Ἅγιου Ἀνδρέα, τὰ δὲ ὁρφανὰ προσφυγόπουλα φιλοξενοῦνταν στὸ ἐκκλησιαστικὸ ὁρφανοτροφεῖο Βουλιαγμένης. Στὸν πρῶτο χρόνο τῆς ἀρχιερατείας του ἀνέκυψε καὶ τὸ ἡμερολογιακὸ ζήτημα καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος καθιέρωσε τὸ νέο ἡμερολόγιο καὶ ὁ Χρυσόστομος κράτησε τὶς λεπτές ἰσορροπίες τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ νέου ἔναντι τοῦ παλαιού. Ο Ἰδιος καταπολέμησε τὴν Ούνια ἐπιβάλλοντας στοὺς Ούνιτες κληρικοὺς νὰ μεταβάλουν τὴν ἀμφίεσή τους, γιὰ νὰ μὴν συγχέεται μὲ τοὺς ὁρθοδόξους κληρικούς. Καὶ ἀκόμη: Ἰδρυσε καὶ ἐμψύχωσε τὶς Ιερατικὲς Σχολές, τὸν Ὁργανισμὸ Διοικήσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας (ΟΔΕΠ,) τὸ ταμεῖο Ἀσφαλίσεως τοῦ Κλήρου (ΤΑΚΕ).

‘Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ὑπῆρξε, ὅντως, ἐκκλησιαστικὸς ἥγετης, ἐθνικὸς ἀνήρ, ἀλλὰ καὶ ὁ χαλκέντερος ἐκκλησιαστικὸς ἴστορικός, ποὺ ἄνοιξε νέους δρόμους στὴν ἴστορικὴ ἔρευνα. Ἀφησε μέγα ἐπιστημονικὸ ἔργο μὲ κλασικὴ ἀξία μὲ μελέτες ἀξεπέραστες ἕως σήμερα.